

Gisteren 27 februari gingen mijn hondjes en ik voor de eerste maal dit jaarnaar een wandeling van GRB.

Wat waren mijn drie schatten blij 's morgens om te vertrekken vlug sprongen ze in de wagen elk opzi hun vertrouwde plaatsje.

Aangekomen een kort wandelingske en daarna ontbijten. Om 12u was de grote wandeling aangebroken en door de frisse wind deed ik hun elk een manteltje aan. Bonito mijn podenco als laatste. Maar..... er was iets hij viel om. Vlug hem op zijn plaatsje in de wagen in een deken gelegd maar wat bleek hij leek wel ver weg. Eventjes bekeek hij me nog en het leek te beteren.

Ondertussen zocht Josephine naar een veearts. In Melsele mochten we komen. Toen ik Bonito onderweg op de schoot van Josephine legde was hij al naar de hondenhemel vertrokken .

Voor hem een schone dood zonder pijn, voor mij en mijn 2 andere honden veel pijn.

Bonito was leven in huis lief voor iedereen alert en zeer gehecht (hij was al achtergelaten geweest).

Wat mis ik hem hij is veel te vroeg weggegaan, de buurvrouw zal niet meer horen dat ik thuis kom want reeds van ver hoorde hij dat en blafte op een heel verschillende wijze dan anders, het zal nu muisstil zijn als ik binnen rijdt.

Ik mis zijn etensbakje dat niet meer dient zijn leiband zijn halsband zijn mandje en nog veel meer maar vooral al de liefde die hij mij gegeven heeft en zijn positieve invloed op mijn zeer angstige Roxy

Bonito je kreeg hier een mooie tuin waar je vrij mocht in lopen zoveel je wou je kreeg warmte en liefde maar verliet me te plots en te vroeg. Slaap maar voor eeuwig , al ben je weg je bent voor altijd bij mij. Dag lieve schat- uniek hondje was je.

Van juli 2004 tot 27 februari 2011